

HALLLO!

Lunetten

David Westmeijer

zanger van The Brahms
'Ik leerde gitaarspelen in Lunetten'

Samen is het
gezelliger

Een zondagmiddag met
Lunetten Wil Wel

KOM MEE
NAAR BUITEN!

De ijsvogel is echt overal te zien







*Hier voel ik
me thuis*

Waar De velden van DVSU Wie Mila de Wit en Lumina Bigida

‘Voetbal is gezellig en omdat het een teamsport is, ben je afhankelijk van elkaar,’ vertelt Leanne van MA1, het topteam van het meidenvoetbal van DVSU – Door Vriendschap Sterk Utrecht. Leanne is bijna 16 jaar en speelt al 7 jaar bij de club. ‘Samen voetballen betekent dat je elkaar moet helpen en je kunt iedereen bewijzen wat je kunt. Je speelt met vriendinnen, wat wil je, het is Lunetten. Het is dus ook lekker dichtbij huis.’

Ook Mila (17) staat haar mannetje. Ze speelt bijna 10 jaar: ‘We zijn een uitdaging voor iedere tegenstander. Voetbal is meer een mannenwereld, dus wij komen binnen als een soort powerwomen. Heel leuk om dan de verbaasde reacties te zien. En ook dat we de verwachting van mensen overtreffen.’

Lumina (17) voetbalt 5 jaar. ‘De laatste tijd zijn we echt gegroeid en steeds meer als een team gaan spelen. Je bent samen bezig om toe te werken naar een beker of kampioenschap.’

*‘We gaan voor
de winst.’*

De meiden worden getraind door Ritchie de Quay en Jeroen van Kooten. ‘We trainen elke maandagavond en donderdagavond en zaterdag spelen we wedstrijden. Rania is met 14 jaar de jongste van het team en Amber van 17 speelt al 11 jaar bij DVSU.’

Het is lente!

De lente is begonnen: warme zonnestralen, lammetjes in de wei, buiten zijn... Hallo! Lunetten gaat deze keer groen.

We laten je zien dat de natuur in Lunetten bijzonder en uniek is. Ringslangens, watersalamanders en de Alcedo atthis – de ijsvogel – je vindt ze in je eigen achtertuin, het Beatrixpark of bij het winkelcentrum (ja echt!). Als je goed kijkt, spot je ze.

Wie goed kijkt, spot ook een bijzonder ander soort in het wild: de Notum Lunette, oftewel de Bekende Lunettenaar. Zo hebben we de BL'er Fleur Wiersma. In februari won deze fotograaf de Zilveren Camera in de categorie Natuur en Milieu (die categorie... dat kan geen toeval zijn). Fleur woont al jarenlang in de wijk en is een van de fotografen van Hallo! Lunetten. We zijn heel trots op onze Fleur.

Een andere BL'er is David Westmeijer, zanger van Indierockband The Brahms. De jongens van The Brahms zijn genomineerd voor de 3FM Serious Talent Award en een 3FM Award Alternative. In maart brachten ze hun tweede EP Belise uit. Daar gaan we nog veel van horen.

Natuurlijk zijn er ook Lunettenaren waarover je minder hoort, maar die veel voor anderen betekenen. Zoals de wijkgenoten die aandacht vragen voor de schrijnende situatie in Myanmar. Een natuurramp vaagde daar een half dorp weg. De wijkgenoten komen in actie om de mensen daar te helpen. En ook dichterbij huis is er zorg voor elkaar. Inge Puyman en Lous Brouwer, zijn de dames achter Lunetten Wil Wel: 'Samen er op uit is gezelliger.'

Veel leesplezier met deze nieuwe Hallo! Lunetten.

ELLES ROZING

HOOFDREDACTEUR HALLO! LUNETTEN

Inhoud

02 Voetbalmeiden Mila en Lumina over hun favoriete plek

De grasmat van DVSU.

05 Hee?! Wat doe jij hier?

Vraag aan toevallige voorbijgangers.

06 Kom mee naar buiten allemaal

Wat is het hier toch lekker groen!

08 Bijpraten

Korte berichten uit de wijk.

09 Mijn oudste vliegt uit

Column van Natascha Roest.

10 Serious talent David Westmeijer

Zanger van The Brahms leerde hier gitaarspelen.

11 We hebben elkaar nodig

Lunetten Wil Wel gaat vooruit.

12 Gemeente in de wijk

Cees Hoogendoorn houdt het groen in de gaten.

13 Daniel Thang helpt zijn thuisland

Noodhulp voor Myanmar.

14 Een hele bijzondere vondst

Ruben Jansen kon zijn ogen niet geloven.

15 Blijven of gaan?

Lieke en Eef blijven, Peter en Bas zeggen Lunetten gedag.

16 Mijn achtertuin

Roxanne, natuurmens op Ameland.

16 #lunetten

Trending topics op Twitter.

Bedankt

Een dikke high five aan iedereen die meedeed aan deze Hallo! Lunetten: met verhalen, foto's, ideeën, tips, kritische blikken en kopjes koffie. **Superbedankt!**

Hallo! Lunetten is een bewonersinitiatief onder leiding van Elles Rozing en Hans Smeijsters.

Hoofdredacteur Elles Rozing **Redactie** Marijke Ahlrichs, Luitgard van den Bogaert, Lisette le Blanc, Jac. Janssen, Esther Leenheer, Karin Verheij, Natascha Roest, Elsbeth Witt **Eindredactie** Luitgard van den Bogaert, Elles Rozing **Vormgeving** grifontwerp, Utrecht **Fotografie** Sylvia Jansen, Jacqueline Sluis, Fleur Wiersma **Coverfoto** Sylvia Jansen **Concept** Elles Rozing Tekst & Redactie en grifontwerp.

De volgende Hallo! Lunetten verschijnt in de zomer. Heb je ideeën of tips over leuke dingen in de wijk? Wil je ons laten weten wat je ervan vindt? Ons mailadres is hallolunetten@gmail.com. Je vindt ons ook op [facebook hallolunetten](https://www.facebook.com/hallolunetten) en [twitter @hallolunetten](https://twitter.com/hallolunetten). Oplage 5.500.

Wil je een extra Hallo! Lunetten? Bij de Musketon, De Smaak van Lunet en Aristo ligt een stapeltje.

Hallo! Lunetten is er dankzij een bijdrage uit het Initiatievenfonds van de gemeente Utrecht.

Hee?! Wat doe jij hier?

Hebben we in Lunetten de lente al in ons hoofd? We vragen het op straat.



Ettore, Enrica en Elia

Wat doen jullie hier in Lunetten? Wij gaan naar de kinderboerderij. **Wat gaan jullie daar doen?** Elia vindt het leuk om bij de dieren te kijken. Voor de koe is hij een beetje bang, want die is zo groot. Maar de konijnen vindt hij heel lief. Wij komen hier graag, omdat het rustig is en Elia hier met andere kinderen kan spelen.



Bastian Ingenhaag

Wat doe jij hier in Lunetten? Zojuist heb ik een rondje om stadion Galgenwaard geskatet en nu ben ik op weg naar huis. **Doe je dat vaker?** Ja, vooral als ik langere tijd heb gestudeerd, vind ik het fijn om even te skaten. **Heb je nog andere plannen?** Ik ga mijn nieuwe kamer verven, want in mijn studentenflat mag ik naar een grotere kamer.



Jetske Verschuure

Wat doet u hier in Lunetten? Ik wandel van Hoograven naar Houten en terug. **En waarom?** Omdat ik graag wil afvallen en ik niet van binnen sporten houd. Ik ben graag buiten. Lekker in de frisse lucht en onderweg zie ik van alles. Zo mocht ik een keer walnoten rapen bij een walnotenboom. Daar heb ik een walnotenlikeur van gemaakt. Heerlijk!



Jopie Elings

Wat doet u hier in Lunetten? Ik heb gespit in mijn moestuin en nu ben ik bezig in de gezamenlijke siertuin. **Wat vindt u zo leuk aan de tuin?** Ik hou ervan om mijn eigen kostje te verzamelen. **En lukt dat ook?** Ja, we eten veel van de tuin. Ook veel fruit, zoals aardbeien en bessen. En ik hou van leuke plantjes. Zoals deze narcissen.



Oma Floor, Marie, Pleun en Lena

Wat doen jullie hier? De kleinkinderen zijn op visite en ze wilden graag naar de kinderboerderij. **En vindt u dat ook leuk?** Ja hoor, zeker als het zonnig is, zoals nu. Ze kunnen hier lekker rustig spelen en ze kijken graag bij de dieren. Straks gaan we weer naar huis en dan blijven ze vanavond eten. **En wat zijn jullie lievelingsdieren?** De geitjes!



Esther de Vries

Wat doe jij hier? Ik breng mijn oud papier weg. Voor het eerst aan deze kant van de straat. **Wist je niet dat hier een papierbak was?** Nee, ik woon pas een paar maanden in Lunetten. **En bevalt het?** Ja! Lunetten is een dorp in de stad. Lekker groen, met vriendelijke mensen en stiller dan in Hoograven.

Een goed jaar voor de ijsvogel



ijsvogel

Kom mee naar buiten allemaal

Ijsvogels, ringslangen, watersalamanders, koninginnepages en rode eekhoorns. Je hoeft er de stad niet voor uit, want je vindt ze allemaal in onze wijk. Lunetten is een van de groenste wijken van Utrecht. En misschien wel van Nederland.



zebraspin

Veel groen. Maar gezond?

Onze wijk wordt omsloten door snelwegen, drukke gemeentelijke wegen én spoorlijnen. De bewonersgroep Laat Lunetten Niet Stikken zet zich in voor bijvoorbeeld verbeteren van de luchtkwaliteit, verminderen van geluidsoverlast en behoud van groen. In 2016 wordt er waarschijnlijk een (voorlopig) besluit genomen over de verbreding van de Ring Utrecht. Meer info en actuele acties van de bewonersgroep staan op laatlunetten.nl.

Op een zonnige zaterdagochtend verzamelt bij stadsboerderij De Koppelsteede een groep vrijwilligers. Veel tijd om te kletsen is er niet, want er is werk aan de winkel. De salamanderpoel wordt opgehoogd. De takken die in de week ervoor geknot zijn bij de wilgen, liggen op een grote hoop in de buurt van de poel in het Koppelpark. De vrijwilligers maken de takken los – wat nog een hele klus is, want ze zitten behoorlijk in elkaar verstrikt – en slepen ze naar de takkenril.

Op dit moment bij de stadsboerderij: lijster zingt uit volle borst!

Tijdens de welverdiende koffiepauze vertelt Lia Oosterwaal van Natuurgroep Lunetten dat de takken voornamelijk nodig zijn om de honden uit de poel te houden. Daarnaast gebruiken de salamanders de ril voor hun winterslaap. De poel in het Koppelpark is in 2007 aangelegd om zo de natuur te stimuleren.

Groene helpers

De naturgroep heeft een vaste kern van zo'n acht personen en iedereen die vandaag meehelpt houdt van het groen in de wijk en vindt het belangrijk om daar zelf ook iets aan bij te dragen. Natuurgroep Lunetten organiseert tal van activiteiten om het groen te beheren. Van wilgen knotten tot het aanleggen van broeihopen voor ringslangen.

Buitengevoel

Groenliefhebbers kunnen hun hart ophalen in Lunetten. Voor veel bewoners is de natuur een reden om hier naar toe te verhuizen en om er te blijven. Zo ook voor Luc Hoogenstein (45), die in 2002 in Lunetten kwam wonen. Met zijn gezin geniet hij volop van de natuur in de wijk. 'Het groen in de wijk zorgt voor dat echte buitengevoel,' vertelt hij. 'Ik vind het geweldig dat je hier altijd naar groen toe kunt als je ergens wilt gaan wandelen.'

Daar is de ijsvogel

Luc is ecooloog en daarnaast natuurfotograaf en hij is vaak te vinden in een van de parken. 'Ik ga nooit zonder camera op pad. Je weet nooit wat je tegenkomt. In het Beatrixpark zitten ijsvogels, bosuilen, groene spechten, ringslangen en allerlei soorten insecten en vlindersoorten. Het is een goed jaar voor de ijsvogel, omdat we een zachte decembermaand hebben gehad. Hij zit door de hele wijk. Ik heb hem ook al wel eens bij de Albert Heijn zien zitten.'



icarus-blaauwtje

In de parken al weken groenlingen, mezen, vinken met voorjaarsfluitjes; futen met balts. Nu Kievitten. Lente!



FOTO: ELSBETH WITTE

Vrijwilligers sjoeren de takken los voor de takkenril.

In de voortuin gebeurt het

De voortuin van Luc is niet heel groot, maar wel heel groen. Er lopen kippen los en er bloeit van alles. 'Het voorjaar begint voor mij echt als de krokussen in de tuin gaan bloeien en de bijen en hommels eropaf komen. Ook het geluid van de tjiftjaf is typisch iets voor de lente. Als je die hoort, dan weet je dat het voorjaar eraan komt.'

Via een app op zijn mobiel laat hij de tjiftjaf horen, inderdaad een typisch voorjaarsgeluid. 'Ik denk dat de kracht van de natuur in de wijk is dat het gewoon in de voortuin van de mensen gebeurt,' vertelt hij.

Heeft iemand al bosuilen gehoord?



Wonderschoon

In en boven zijn eigen tuin ziet Luc de meest bijzondere vogels en insecten, die hij vaak weet te fotograferen. 'We hadden zelfs een keer een mannetjes roodpootvalk over het huis. Ook zat er een koninginpage in de tuin, een prachtige vlinder en we hebben in onze voortuin al negentien soorten libellen gevonden. Als klapper hadden we hier ook een paar keer de weidebeekjuffer, dat is een ontzettend mooie libel met blauwe vleugels.'

Overal vleermuizen

Op warme zomeravonden zit Luc vaak in zijn tuin met een bat detector. Een kastje dat de geluiden van overvliegende vleermuizen laat horen. 'Door een combinatie van het ritme van de roep en de frequentie hoor je welke soort het is. Iedereen kan dit leren!' Luc is enthousiast over het apparaatje en kan het alle Lunettenaren aanbevelen. 'Het barst hier van de vleermuizen. Ik weet zeker dat ze in vrijwel iedere tuin rondvliegen.'

TEKST **ELSBETH WITT** FOTOGRAFIE **SYLVIA JANSEN** (FOTO WIL VEENSTRA) **LUC HOOGENSTEIN** (DIEREN UIT LUNETTEN)



O wauw!
Rode eekhoorn gezien
in park de Koppel.

stadsreus

Tweet! Tweet! Groene tweets

Twitteraars kennen vast de berichten van @GroenLunetten.

Wie is @GroenLunetten?

'Wil Veenstra, 59 jaar. Natuurlijkhebber, fotograaf en filmer. Ik woon vanaf 2001 in Lunetten. Een schitterende wijk.'

Waar tweet je over?

'Over alle natuur in de wijk. Ik ga zo'n drie keer per week met mijn camera op pad. Er is hier zo veel te zien! Zo zat er laatst nog

een rode eekhoorn in de spar in mijn tuin. Ik ben nu bezig met een serie fotoboeken over de wijk en die over de lente is net af.'

Favoriete seizoen?

'De lente natuurlijk. Dan gebeurt er zo veel. De futendansen, paartjes die gaan vormen, de zang van vogels 's ochtends.'

Leukste reactie die je kreeg?

'Ik hoor heel vaak: "Ik wist niet dat dat hier in Lunetten was!" Dat is precies mijn doel.'

Wil Veenstra is @GroenLunetten: 'In de hele wijk kun je ijsvogels zien. Als je goed stilzit, kun je hem voor de camera krijgen.'

JOUW

ADVERTENTIE

HIER?!

Wil jij met je bedrijf of organisatie de bewoners van Lunetten bereiken? Dat kan door te adverteren in ons wijkmagazine.

Mail voor info en tarieven:

hallolunetten@gmail.com

o.v.v. adverteren.

Hallo! Lunetten wordt met een oplage van 5.500 in de wijk verspreid.

Erfpacht in Lunetten

De erfpacht in onze wijk is de laatste maanden regelmatig in het nieuws. Wat is er aan de hand? De koophuizen in Lunetten staan niet op eigen grond, maar op grond van de gemeente Utrecht. De grond wordt gepacht. Als eigenaar kun je de erfpacht eeuwigdurend of voor 50 jaar afkopen of halfjaarlijks een vergoeding (canon) betalen. Sinds kort kunnen erfpachters, door een nieuwe regeling van de gemeente, de grond in eigendom verkrijgen. Daarvoor moet de erfpacht eerst eeuwigdurend zijn afgekocht. Precies daar lopen honderden woningbezitters in de wijk nu tegenaan. Het blijkt bij afkopen om grote bedragen te gaan die tot 100.000 euro

kunnen oplopen. De erfpachters komen daarom in actie en praten met de gemeente over een coulanceregeling.

Vrijwel niemand wist van de hoge kosten die bij de afkoop komen kijken, aldus de erfpachters. Het gaat niet alleen om Lunetten, maar om erfpachters uit de hele stad, bijvoorbeeld uit Overvecht en Hoograven. Dit voorjaar wordt duidelijk hoe het verder gaat.

Huizenbezitters in Lunetten die op de hoogte willen blijven, sluiten zich aan bij de besloten FB-groep Erfpacht Utrecht of mailen naar petitieutrechtterfpacht2016@gmail.com

A Do Re Mi Fa Sol La Ti Do

Buurtkoor A-Do-Re repeteert iedere dinsdagavond voor het eindfeest dat eind juni, begin juli plaats vindt. Het koor kan nog wel een paar sopranen en tenoren gebruiken. Zing je mee? Mail naar bestuur@a-do-re.nl of volg ze op Facebook: Koor A-Do-Re.

Geef 'm dooooooor



Een kerstpakket, maar dan net even anders: de doorgeeftas. Je haalt er uit wat je leuk vindt of nodig hebt en stopt er iets in waar je vanaf wilt. Charlotte

Huisman dropte de tas in februari in de wijk en sindsdien gaat haar shopper de hele wijk door. In de tas zit nu ook een notitieboekje dat er niét uit mag:

schrijf er een leuke boodschap op voor de volgende ontvanger. Kijk op Prikbord Lunetten op Facebook waar de tas uithangt.

Samen op de pedalen

Je hebt zin in een fietstocht langs bloeiende bomen maar fietst liever niet alleen. Kom dan op donderdagochtend om 10 uur naar de Musketon, vanaf daar vertrekt de fietsclub Lunetten (voor 50+) voor een leuke tocht. Voor 1 euro fiets je mee. Er zijn tochten van 40 tot 45 kilometer en van 30 tot 35 kilometer. Meer info bij **Hans Oosterman:** 030 288 84 22.

Jolie is 25 jaar

Kinderdagverblijf Jolie is al jaren een begrip in de wijk. Jolie bestaat 25 jaar en viert dit op zondag 1 mei. Om terug te blikken verzamelt Jolie foto's en filmpjes: bijvoorbeeld van verjaardagen, de opa- en omadag, uitstapjes en feestjes op het Vogelnest. Ze worden gebruikt voor een reportage op de verjaardag zelf. Mail je herinneringen naar jolie25jaar@gmail.com.



Verse **appeltaart** en soep

Team Elzas van Lister locatie Zuid Oost draait mee in het sociaal beheer bij de Musketon. Zij bakken daar op bestelling heerlijke appeltaarten, cake en andere baksels. Een appeltaart kost €8,50 en er wordt op dinsdag en donderdag gebakken. Bestel via appeltaartlunetten@gmail.com. Meer zin in een goede bak soep? Iedere dinsdagmiddag vanaf 12.00 staat de soep klaar. Je eet een kom (1 euro) of voor de grote trek een liter (€3,50).

Licht**spektakel**

Linie in Lichterlaaie is het gratis lichtspektakel op de Utrechtse forten en is dit jaar op zaterdagavond 16 april vanaf 21.00 op de Lunetten III en IV. Het is de opening van het fortenseizoen in de Stelling van Utrecht, onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Maak een wandeling over de Lunetten en waan je in de mysterieuze wereld van fabels, sprookjes en andere wonderlijke figuren op Lunet IV. De figuren zijn gemaakt door de mensen van de Smaak van Lunet. Komt dat zien.



Dag van het **Park**

De Dag van het Park is een jaarlijks feest op de laatste zondagmiddag van mei. Kinderboerderij De Koppelsteede heeft die dag een programma voor jong en oud. Circus Diedom is er, een goochelaar loopt rond en kinderen kunnen zich laten schminken en schilderen en tekenen met kunstenaars Yvette. De schaakmeester is ook weer van de partij. Er is een muziekbuss waar plaatjes aangevraagd kunnen worden en wie zin heeft, doet een dansje. Binnenkort verschijnt de flyer met het programma.

Ruilen?

Er was er al één op de Vogezen, maar nu is er ook een op Westfalen. Een miniboekenbieb om te lenen en ruilen, maar ook om te houden of om de boeken die je kwijt wilt erbij te zetten.



FOTOGRAFIE SYLVIA JANSEN

Mijn oudste vliegt uit

Ik heb een moeilijke beslissing genomen: mijn oudste dochter, die verstandelijk gehandicapt is, gaat het huis uit. Niet vandaag, niet volgende maand, maar misschien wel aan het einde van het jaar. Zij is vijftien en ik ben moe. In de afgelopen vijftien jaar is langzaam tot mij doorgedrongen wat een taak ik heb gekregen. Ik mag voor haar zorgen, maar als ik dat niet meer kan opbrengen, moet ik haar overdragen in de zorgzame handen van anderen. Want zij kan niet voor zichzelf zorgen.

Er zijn dagen dat ik enorm uitkijk naar de vrijheid die het mij gaat geven. Als ik haar voor de zoveelste keer die dag moet verschonen. Als zij zo onrustig is, dat ik niet meer weet wat ik moet doen. Als ik thuis zit omdat ik met haar niet zomaar ergens naar toe kan. Als ik voor de zoveelste keer dezelfde dvd voorbij zie komen.

Maar dan de dagen dat ik er niet aan moet denken. Omdat we zo gezellig samen kunnen zingen. Omdat zij mij knuffelt en kusjes geeft. Omdat ik het in haar ogen altijd goed doe. Omdat ik niet zonder haar kan. Omdat ik haar moeder ben.

NATASCHA ROEST

Serious talent

Wie

David Westmeijer

Wat

Zanger van
The Brahms

'Ik begon op mijn zesde met zingen. Kort daarna pakte ik mijn vaders gitaar en kreeg ik les in de wijk. Dat leek me wel wat: zanger en gitarist worden. Nu ben ik 21 en doet de snel rijzende ster van The Brahms me soms duizelen. Het moet allemaal nog tot me doordringen: twee jaar geleden traden we voor het eerst op, vorig jaar verscheen onze debuut-EP Meraki en in het najaar stonden we in De Wereld Draait Door. Daarna traden we soms wel zeven keer per week op. We wonnen de Utrechtse Popprijs en zijn uitgeroepen tot 3FM SeriousTalent.

Bijzonder om te merken dat ons nummer Golden wordt meegezongen. Nee, ik word nog niet gestalkt door nieuwsgierige fans, haha! We begonnen op de Herman Brood Academie; ik werd samen met drie klasgenoten bij elkaar gezet. Opdracht: covers spelen. We gaven er onze eigen draai aan en zodra we samen waren ontstond er al gauw muziek. En nu zijn we The Brahms.

Op 4 en 5 mei staan we op de Bevrijdingsconcerten in Utrecht. Komende zomer spelen we op zo'n 50 muziekfestivals. Studeren, repeteren, dingen regelen, touren: best veel. Maar zodra we op het podium staan, merk ik weer hoe lonend het voor mij is om met The Brahms te spelen.'

'Op 5 mei staan we op het Bevrijdingsfestival in Park Transwijk.'

WE HEBBEN ELKAAR NODIG

*Inge Puyman en Lous Brouwer zijn initiatiefneemsters van Lunetten Wil Wel.
Hun doel: samen prettig oud worden in een aantrekkelijke wijk.*

Andere mensen ontmoeten

Op lunettenwilwel.nl staan alle activiteiten voor de komende tijd. Meedoen aan de activiteiten kost in de regel 2 euro.

Zondagmiddag half vier, een gezellige middag in de Musketon. Aan de ene tafel spelen mensen een potje Rummikub, aan de andere tafel maken ze een vogeltaart. Met vet, zaadjes, veertjes en andere versierselen worden er aantrekkelijke gebakjes voor de vogels gemaakt. Een van de dames, Door, vertelt dat ze vaak spelletjes komt doen. Een andere dame, Marijke, geeft aan dat ze hier haar creativiteit kwijt kan en de fantasie de vrije loop kan laten. Ook Fransje is er. Zij zit in een rolstoel en is één van de mensen die van thuis worden opgehaald om aan het spellencircuit mee te doen.

Lunetten Wil Wel

Inge Puyman en Lous Brouwer organiseren deze middag. Zij zijn de initiatiefneemsters van Lunetten Wil Wel. Inge: 'We zijn altijd actief geweest in de wijk. In de wijkraad, de ouderraad en BOL, het bewonersoverleg. Nu we ouder worden, past Lunetten Wil Wel goed bij onze levensfase.' Lous vult aan: 'In de basis willen we samen met elkaar prettig ouder worden en in deze wijk blijven wonen. Om dat mogelijk te maken hebben we elkaar nodig. Niet iedereen is in staat om op eigen houtje voor zichzelf te zorgen. Er zijn veel vanzelfsprekende verbanden in de maatschappij weggevallen en ook de overheid roept met bijvoorbeeld de Participatiewet op tot zelfstandigheid en voor jezelf zorgen.'

*'Het is belangrijk
iets voor anderen
te betekenen.'*

Samenwerken

'Wat wij doen, heet informele zorg. Het bieden van contact en wegnemen van eenzaamheid. We zoeken ook samenwerking met de georganiseerde zorg, zoals met het Wijkgezondheidscentrum. We geloven in deze gezamenlijke aanpak, met bewoners én professionals samen. Het is belangrijk om iets voor anderen te betekenen. Ik heb er lol in, maar ook ik word ouder en heb later mensen nodig voor informele zorg.'

De toekomst

Vanmiddag de Musketon, volgende keer misschien een andere plek. Want die plannen zijn er. Lous: 'Ja, we willen graag uitbreiden naar bijvoorbeeld Fort Lunet IV en de Koppelsteede. Zodat men ook daar elkaar kan ontmoeten.'



Inge Puyman (achter de rolstoel) en Fransje: 'Samen is het makkelijker en gezelliger.'

TEKST ESTHER LEENHEER FOTOGRAFIE SYLVIA JANSEN

De wijkopzichter

Cees Hoogendoorn is wijkopzichter voor Utrecht Zuid. Hij werkt voor Stadsbedrijven, afdeling 'Wijkonderhoud & Service'. Cees is verantwoordelijk voor de kwaliteit op straat, stuurt zijn team aan en zorgt ervoor dat activiteiten binnen het gestelde budget worden uitgevoerd.

'Het leukste van mijn werk vind ik de combinatie van aansturen van mijn team en werken in de openbare ruimte. Je doet het ergens voor en het resultaat is direct zichtbaar. Lunetten is een groene, natuurlijke omgeving met mooie parken en oude groenstructuren. Met mijn team zorgen we dat het gras wordt gemaaid, prullenbakken gelegd, straten geveegd. Samen met aannemers zorgen we voor het onderhoud aan straten. Doordat we eigen medewerkers hebben met allerlei disciplines kunnen we heel snel schakelen. Vooral bij kleinschalig onderhoud.

Oren en ogen in de wijk

In Lunetten wonen zeer betrokken, kritische bewoners die open staan voor een gesprek. Er zijn veel zelfbeheerders en natuurlijk is er

het BOL, het bewonersoverleg. Die betrokkenheid is voor ons erg belangrijk. Betrokken bewoners zijn de ogen en oren, en zo kunnen we samen beter werk leveren. Meldingen pakken wij ook serieus op. Bewoners kloppen voor onderhoud heel vaak bij ons aan, terwijl er ook stukken openbaar terrein bij andere beheerders liggen. Goed contact met andere organisaties is daarom belangrijk en dat heb ik dan ook, bijvoorbeeld met het Waterschap en de woningbouwverenigingen.

Samen met bewoners

Ik was in Lunetten omdat er op de Vogezen bomen vanuit de vellijst werden gekapt. Er stonden er nog een paar van mindere kwaliteit. Een bewoonster zocht contact over herplanting en gezamenlijk hebben we een plan gemaakt voor terugplanten van bomen. Zij hield het contact met de buurt, zorgde voor afstemming met de andere bewoners. Dat werkt goed!

Voor vragen over aanpassingen in de wijk is Cees Hoogendoorn bereikbaar op: 14030.

TEKST WIJKBUREAU ZUID FOTOGRAFIE SYLVIA JANSEN

Cees Hoogendoorn

is geboren en getogen in Kockengen; een klein dorp met een grote sociale saamhorigheid. Hij is een boerenzoon, dus opgegroeid op boerderij tussen de dieren en voldoende ruimte om te spelen en ravotten. Cees is getrouwd en heeft 3 kinderen. Tien jaar geleden kocht hij een ouder huis met een grote tuin waarbij hij probeert zoveel mogelijk klussen zelf te doen.



Mijn missie

Wie

Daniel Thang

Wat

Hulp aan Myanmar

‘Zware overstromingen en landverschuivingen in mijn thuisland Myanmar hebben het dorp Sakta Khuasung zwaar getroffen, met zo’n 700 inwoners. Een deel van mijn familie woont daar. Vanuit Lunetten organiseerden we noodhulp en stuurden zakken rijst. We hebben meer dan 200 gezinnen geholpen.

Het is de plek waar ik vandaan kom. Samen met mijn vrouw Mawfam kwam ik vijf jaar geleden naar Nederland. Na de opvang in azc Hilversum, verhuisden we naar Lunetten. Het was wennen op Gaasterland. Ik leerde mijn buurman Michiel kennen en vertelde hem over de chaos en nood. Hij was onder de indruk. Via de kerk leerde ik andere wijkgenoten kennen zoals Marinus en zijn vrouw, Marjet, Hanneke en Joël. Steeds meer vrienden, kennissen en bekenden horen mijn verhaal en willen helpen: met praktische hulp of giften.

Na de overstromingen is de drinkwaterbron in het dorp vernietigd. De mensen drinken uit vervuilde stroompjes. Dit jaar willen we daarom helpen met een nieuwe pijpleiding voor zuiver drinkwater. Met Michiel, Marinus en de anderen hebben we Chin In Need opgericht, de stichting waarmee we dat kunnen doen. Alleen was mij dat nooit gelukt.’

‘Steeds meer vrienden, en kennissen helpen.’

EEN HELE BIJZONDERE VONDST

Ruben Jansen (23) zit in zijn laatste jaar van zijn studie Luchtvaart Techniek in Amsterdam. Toen Ruben 5 jaar oud was, vond hij langs het Inundatiekanaal iets bijzonders.

Ruben herinnert het zich nog goed: 'Als klein jongetje speelde ik vaak achter ons huis aan de Tankenberg, op de dijk bij het Inundatiekanaal. Op een dag stapte ik op een flinke steen die uit de klei omhoog stak. Ik raapte de steen op, veegde alle modder eraf en zag iets dat op een gezicht leek. Ik voelde meteen dat ik iets bijzonders in mijn hand had. Ik nam de steen mee naar huis en liet het aan mijn moeder zien. We vroegen ons af wat het was. Vanwege de vorm dachten we dat het iets was om mee te schenken.'

Inundatiekanaal: militair historische streep

Het Inundatiekanaal is onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, de 85 kilometer lange verdedigingslinie die stamt uit 1815. Oorspronkelijk stroomde het water vanuit het Amsterdam Rijnkanaal naar Lunetten. Nu stroomt het water andersom. Vanuit de Kromme Rijn gaat het via de singels in de Maarschalkerweerd, door het Inundatiekanaal naar de A12, om de wijk in de buurt van De Koppel onder de A12 te verlaten.



Ruben en zijn middeleeuwse vijzel.



Supertrots

Mijn moeder bracht de steen naar een archeoloog en die vertelde dat het misschien ging om een fragment van een Romeinse wasbak. Later kregen we een officiële brief van de gemeente, waarin stond waar en wat ik had gevonden. Supertrots was ik.'

Uitgebreid onderzoek

Dankzij de melding van Ruben en zijn moeder Sylvia Hollema, krijgt het voorwerp de aandacht die het verdient. Rubens vondst is bestudeerd door het Archeologisch en Bouwhistorisch Centrum Utrecht en gedetermineerd, gefotografeerd en geregistreerd, onder andere door Mark Stafleu van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en bouwhistoricus Bart Klück. Het is een fragment van een natuurstenen vijzel uit de 13e en 14e eeuw.

Middeleeuwse vijzel

Het is een stuk van de rand en wand van de vijzel, met een van de vier uitsteeksels die vijzels uit die tijd kenmerkt. Het gevonden deel vertoont overeenkomsten met een andere vijzel, die gevonden is in Cothen. Ook in Schalkwijk is een dergelijke vijzel opgegraven en een soortgelijke zelfs in Ribe, in Denemarken.

Mooie geschiedenis

Wie weet worden er langs het Inundatiekanaal nog meer bijzondere vondsten gedaan. En komen we er ooit achter hoe de vijzel hier is gekomen. Was het een Middeleeuwse handelaar uit het Duitse Westfalen? Was hij op weg naar de jaarmarkt en verloor hij de vijzel? We weten het niet. De puzzel van de Lunettense geschiedenis is nog lang niet compleet.

TEKST LISETTE LE BLANC FOTOGRAFIE JACQUELINE SLUIS



*'Nu nog bedenken
wat ik met de tuin ga doen.'*

Volop nieuwe speelkameraadjes

Lieke en Eef blijven: Voor haarzelf en dochtertje Eef van anderhalf zoekt Lieke (32) een woning op een fijne locatie, maar ze was afhankelijk van het aanbod via Woningnet. Het meest geschikte huis bleek een volledig gestripte hoekwoning met uitzicht op het Beatrixpark. Voor het opknappen draaiden Lieke en haar familie hun hand niet om en nu woont ze met Eef in het groen. Lieke: 'Wij woonden hiervoor in Oudwijk, wat een heel andere sfeer heeft. Lunetten is een beetje een dorpje. Wij hadden snel contact met onze burens.' Ondertussen struinen Lieke en Eef de vele verscholen speeltuintjes van Lunetten af, op zoek naar speelkameraadjes en geschikte speeltoestellen.

'Een voordeel van Lunetten is voor mij dat hier geschikte scholen zijn. Door Eef was dat bij de keuze nu een belangrijke voorwaarde. Rondom ons huis kan zij lekker buitenspelen, zeker nu het lente wordt. En ik ga verzinnen wat ik met de tuin wil doen.'



TEKST NATASCHA ROEST | FOTOGRAFIE FLEUR WIERSMA

We missen de Hoogvliet

Bas en Peter vertrokken: 'Ik ga nog steeds in Lunetten naar de kaasboer!' Bas (40) heeft duidelijk nog een binding met Lunetten, de wijk die hij eind vorig jaar verliet, samen met Peter (39). Hun woning boven de Hoogvliet in het winkelcentrum vonden zij van buiten lelijk, maar was van binnen juist ruim en licht. Ze woonden er fijn, maar hadden na bijna zeven jaar behoefte aan meer groen en ook een eigen tuin.

Peter: 'Wij wonen nu in Rivierenwijk, waar het rustiger is dan in Lunetten. Dat drukke kwam vooral door het winkelcentrum en de studenten die om ons heen woonden. We hadden niet veel overlast, maar na een tijd irriteerde het toch.' Bas mist het park om in hard te lopen. En het is even wennen dat de supermarkt, als verlengde van de voorraadkast, nu niet meer dichtbij is. Peter: 'Maar met de tuin en het groen voor de deur zitten wij hier goed.'



‘Ik ben heel blij met deze tuin.’

Roxanne: natuurmens op Ameland

Roxanne (29) woont sinds drie jaar op Ameland. Ze kent Utrecht goed en woonde in verschillende wijken. Van Lunetten houdt ze het meest vanwege het vele groen in de parken, boerderij De Koppelsteede en de tuin. Ze woont met 19 andere bewoners in een dubbel woonhuis met een gemeenschappelijke tuin. Ze is heel blij dat haar eigen woonruimte direct op deze tuin uitkomt.

In de gemeenschappelijke tuin heeft ze een eigen tuintje. ‘Ideaal voor mijn kinderen en de dieren. Ik ben een buitenmens.’ Ze had ook twee konijnen, Buxy en Buny. Helaas is Buxy

overleden, hij ligt in de tuin begraven. Roxanne vindt het heerlijk om de vogels brood te geven. ‘Die wachten totdat ik naar buiten kom’, vertelt ze enthousiast.’

In de gemeenschappelijke tuin staan bomen en ook een paar picknicktafels. Als het weer het toelaat wordt er buiten gegeten. De tuin is een punt van ontmoeting met andere bewoners en begeleiders. Roxanne werkt drie dagen in de week bij De Volle Grond, waar ze onder andere in de moestuin meehelpt. Een echt natuurmens.

TEKST LISETTE LE BLANC FOTOGRAFIE FLEUR WIERSMA

@hoograven11

Projectbureau
#Goylaan belooft
snel inloopavond
voor alle betrokkenen
(ook uit #Rivierenwijk
en #lunetten) te
organiseren over
werkzaamheden.

@AnnePluimers

Ik hoop dat m’n trein
naar Utrecht Lunetten
morgen vertraging
heeft, ik weet niet hoe
lang ik nodig heb op
Utrecht Centraal.

@larissaexalto

Ook wc #lunetten
steeds meer leegstand,
uitzendburo nu
weg. Succesvol
ondernemen kan
wel, Vruchtenboom
groter pand.

@Ylona

Lunetten, wat ben je
fijn. En wat word ik
blij van al die eenden
in het water hier.

@ElinevandeVeen

Lekker #flexen op de
eerste #seats4silence
in de stad #Utrecht
#lunetten #fortlunetIV.

@lunetten

Uitvoering ‘Liefde
van een olifant’ in
Lunetten uitgesteld.
Planning is om na
de zomer met de
repetities te starten.

Volg ons op facebook
en twitter:

 hallolunetten

 @hallolunetten