

HALLLO!

Lunetten



SAMEN FIXEN WE HET

**Meer dan
boeken**

De sociale functie van de bieb

Plasticvrij

Leven zonder plastic,
hoe doe je dat?

10 jaar Repair Café in de wijk



Francesco, Mia, Nina en Dante



Hier voel ik me thuis

Waar

Café Stadsboerderij Koppelsteede

Wie

Nina, Francesco, Dante en Mia

Aan een tafel vol koffiekoppen, bekers limonade, speelgoed en boeken, zitten Nina en Francesco met hun kinderen Dante en Mia gezellig bij elkaar in het café van Koppelsteede.

‘Toen ik als klein kind in Lunetten woonde, kwamen we hier ook al erg vaak, maar was het café nog de dierenstal’, vertelt Nina.

‘Nu komen we hier zeker twee keer per week en deze zomervakantie waren we hier zelfs bijna iedere dag. Drie weken lang.’ Het is vanuit huis maar een klein stukje lopen. Sinds de zomer hebben ze thuis ook een ren met drie krielkipjes die Sneeuwvlokje, Muesli en Leo heten.

Het is de combinatie van steeds wisselend assortiment en de dieren buiten die deze plek uniek maakt. Heerlijke zelfgebakken cake en taart en ook altijd een schaal met fruit. Los verkocht is er zoal kaas, thee, jam en soms gekeerde wol van de boerderijshapen. In de speelhoek met grote leren bank vermaken de kleintjes zich goed en dus kunnen de groteren eens rustig rondkijken. Francesco: ‘Ik kan me voorstellen dat als de kinderen iets ouder zijn, ze hier ook nog met vrienden naartoe kunnen gaan’.

Maar dan is het bijna half vier: voedertijd op de stadsboerderij! Dante verheugt zich daar erg op want hij mag altijd helpen.

TEKST LUITGARD VAN DEN BOGAERT FOTO SYLVIA JANSEN

‘In de zomervakantie
komen we hier,
bijna iedere dag.’

KIJKEN  bijWouter
BRILLEN • CONTACTLENZEN • OOGZORG



Krijgt u last bij langdurig kijken op een beeldscherm? Dan zijn onze Hoya ID Workstyle glazen zeker wat voor u! Maak snel een afspraak voor ons advies!

030-2895945 - www.kijkenbijwouter.nl
Winkelcentrum Lunetten

het Knooppunt
Kom je ook in de Huiskamer van Lunetten?



Gezellig samenzijn met *koffie, thee én aandacht*

Maandag: 14 – 16 uur
Woe/don/vrijdag: 10 – 12 uur
Zaterdag: 11 – 13 uur
Vrijdagavond spelletjes 19 - 21 uur



in de Musketon/hoek Salland



Bespaar met zonnepanelen en maak Lunetten groener

TomSolar staat voor:

- persoonlijke aanpak
- eerlijk advies
- veilige installatie
- top kwaliteit
- scherpe prijs

Al meer dan 65 Lunettense huishoudens genieten van zonnestroom van TomSolar



030 208 3056
info@TomSolar.nl
www.TomSolar.nl

- E-bike Specialist
- Eigen werkplaats
- Dealer van o.a. Batavus, Sparta, Cortina en Azor
- Inruilen van je oude fiets
- Fietsenplan en Leasefietsen
- Bakfiets.nl verkooppunt

GIJSBRECHT 
TWEEWIELERS
SINDS 1985 IN LUNETTEN

gewaardeerd met een 9,8

06 24 24 06 07
(dag & nacht)
Geertekerkhof 3
3511 XB Utrecht



Pauline & Charlotte Res

Alting & Res Uitvaarten



ruimte voor afscheid Alting & Res Uitvaarten

SENS
uitvaarten



030 - 737 02 02 sensuitvaarten.nl

Op www.lunetten.nl vind je wat er speelt in onze mooie wijk. Iedereen kan er berichten en activiteiten op plaatsen. Elke week verschijnt een nieuwsbrief met de actuele wijkagenda. Ontvang jij er al?



lunetten.nl

DENTAL DESIGN
BY ROB BRUJEWOLD TANDPROF. HILTOES



30 JAAR
sinds 1995

Bij ons staat de patiënt centraal!

U kunt bij ons terecht voor het vervaardigen van protheses, klikprotheses, frames en implantaten. Wij werken met de nieuwste digitale technieken.

Voor het maken van een afspraak belt u met 030 25 21 313

Kampereiland 7, Utrecht (Lunetten)
www.dentaldesign.nl

Jubileumjaar

Allereerst natuurlijk de beste wensen voor het nieuwe jaar! En wat een bijzonder jaar wordt het: in september 2025 bestaat Hallo! Lunetten 10 jaar! Wat ooit in 2015 begon met een idee om eenmalig een fraai blad voor en over onze wijk te maken, is uitgroeid tot een volwassen wijkmagazine dat vier keer per jaar verschijnt. We zijn enorm trots op wat we hebben neergezet en laten dit jubileum dan ook niet ongemerkt voorbij gaan! Hoe en wanneer precies, dat houden we nog even geheim, maar achter de schermen werken we aan een blijvende herinnering in en voor de wijk! Daar gaan jullie tegen die tijd zeker meer van horen.

En wij zijn niet de enige die tien is: zo gingen we langs bij het Repair Café, dat afgelopen oktober tien jaar bestond. Wat daar in al die jaren nou het meest wordt gerepareerd? Lees het in de rubriek In De Musketon. Verder brengen we een bezoek aan de bibliotheek van de wijk, waar je voor meer terecht kunt dan alleen het lenen van boeken. En we gaan weer in gesprek met een aantal bijzondere mensen in de wijk. Wat te denken van Marieke Ettema, die probeert zo min mogelijk plastic te gebruiken in haar dagelijks leven. Benieuwd hoe ze dat doet en hoe jij dat ook zou kunnen doen? Blader snel naar de rubriek Uit Lunetten! Verder schuiven we in dit nummer aan bij Rozemarijn, die via de stichting Eet Mee regelmatig wildvreemden aan haar eettafel heeft. En ken je het waterkunstwerk in de tuin van Dianet, aan de Brennerbaan? In de rubriek Kunst in Lunetten leer je er meer over.

Ook wordt deze editie een vraag beantwoord die ik persoonlijk al heel lang heb: waar komt de naam Jan Kledingreparatie vandaan? Zou de eigenaar van dit naaiatelier aan de achterkant van het winkelcentrum echt deze oer-Hollandse naam dragen, terwijl hij zelf niet in West-Europa geboren is? Het antwoord vind je in de rubriek Ondernemend.



FOTO SYLVIA JANSEN

Kortom, genoeg redenen om er eens lekker voor te gaan zitten met dit eerste nummer van het jaar. Veel leesplezier!

Demian van der Reijden Hallo! Lunetten

Inhoud

- 02 Hier voel ik me thuis**
Café van Koppelsteede.
- 06 Hee?! wat doe jij hier?**
Plannen voor het nieuwe jaar.
- 08 Bibliotheek Lunetten**
Meer dan boeken.
- 10 Bijpraten**
Korte nieuwtjes.
- 11 Verstekeling**
Column van Luc Hoogenstein.
- 12 Eet mee**
Met elkaar aan tafel.
- 13 Ondernemend**
Jan Kledingreparatie.
- 14 Uit Lunetten**
Plasticvrij leven.
- 16 In De Musketon**
Tien jaar Repair Café.
- 19 Kunst in Lunetten**
Waterkunstwerk.
- 20 Jong Lunetten**
Kinderrubriek.

Bedankt!

Een dikke high five aan iedereen die meedeed aan deze Hallo! Lunetten: met verhalen, foto's, ideeën, tips, kritische blikken en kopjes koffie. **Zonder jullie geen Hallo! Lunetten.**

Hallo! Lunetten is een bewonersinitiatief.

Team Hallo! Lunetten

Bladmanager Florence De Graaff. **Tekst** Margit Assenberg, Lisette le Blanc, Luitgard van den Bogaert, Julliette Bonheur, Corrie van Dam, Luc Hoogenstein, Peter Koudijs, Liseth Meijer, Marije Okhuijsen, Christa den Ouden, Maaik Ras, Demian van der Reijden, Igor Znidarsic.

Hoofredactie Demian van der Reijden.

Eindredactie Elsbeth Witt. **Fotografie** Elske Dwars, Helder Ferreira, Sylvia Jansen, Marlies Kluiters, Nieke van Kuijk, Rozemarijn Raaijmakers, Jacqueline Sluis, Rik de Vries, Loranne van der Zalm. **Coverfoto** Jacqueline Sluis. **Vormgeving** Hans Smeijsters (grifontwerp). **Bestuur** Diana Bak en Kristine Kavelaars.

Adverteren

Informatie kan je aanvragen via:
redactie@hallolunetten.nl

Oplage 4.500. **De volgende** Hallo! Lunetten verschijnt in april 2025. Heb je ideeën of tips over leuke dingen in de wijk? Wil je ons laten

weten wat je ervan vindt? Ons mailadres is **redactie@hallolunetten.nl**. Je vindt ons ook op **facebook hallolunetten** en op **www.hallolunetten.nl**

Wil je een extra Hallo! Lunetten?

Bij De Musketon, Fort Lunet IV, de Kinderboerderij en de kaasboer in het winkelcentrum liggen extra exemplaren om mee te nemen.



Hee?! Wat doe jij hier?

Liseth en Elske wandelen door de wijk en vragen waar mensen naar uitkijken in het nieuwe jaar.

TEKST LISETH MEIJER FOTO'S ELSKE DWARS



'Promoveren,
met voetbal.'

∩ Annemieke de Geest en haar hond Dickens

Hé, wat doen jullie hier? 'We zijn nu lekker aan het wandelen en daarna ga ik naar de demonstratie op het Domplein tegen de plannen voor Amelisweerd.' **Wat een leuke naam, Dickens!** 'We hadden al een voorganger die Woody heette, naar Woody Allen. Bij Dickens zijn we van een regisseur naar een schrijver gegaan.' Annemieke werkt bij de Openbare bibliotheek van Utrecht. 'Wij helpen scholen bij het maken van schoolbibliotheken om het lezen te bevorderen. Tegenwoordig hebben kinderen echt niet meer de concentratie voor hele dikke boeken, daarom moet de selectie daarin ook met de tijd meegaan.' **Waar kijkt u naar uit in 2025?** 'Mijn pensioen. En we gaan een grote reis naar Mexico maken. Mijn dochter is getrouwd met een Mexicaan, ze hebben een kindje en wonen ook hier in Lunetten. Zijn familie ziet het kindje natuurlijk niet vaak, in 2025 gaan we ze bezoeken. Dat wordt rond 1 november, Día de Muertos, een hele bijzondere en levendige feestdag in Mexico.'



∩ Elisabeth Verkerk en Yanella van Mourik

Hallo, wat doen jullie hier? Elisabeth: 'We zijn van UVVA, de Utrechtse Vrouwen Voetbal Academie, en zijn hier om het team van Onder 16 te supporten.' Elisabeth is daarnaast ook coach van het team Onder 14 en ze voetbalt net als Yanella zelf ook. 'Vanmiddag spelen we in Rotterdam.' Yanella: 'De UVVA is ooit begonnen als extra training op zondag. Meiden uit het hele land doen erin mee.' Elisabeth vult aan: 'Het niveau ligt wat hoger dan in de reguliere meidenteams. Op dit moment spelen de meiden tegen een jongensteam, om de meiden weerbaarder te maken.' **Waar kijken jullie naar uit in 2025?** Elisabeth: 'Promoveren op voetbalgebied. We zijn al twee jaar achter elkaar gepromoveerd, dus nu gaan we voor het derde jaar.' Yanella: 'Inderdaad, promoveren op voetbalgebied, en op schoolgebied het jaar doorkomen. Ik doe de opleiding Leraar Lichamelijke Opvoeding in Arnhem. En ik werk nu bij de kleuters als onderwijsassistent. Komend jaar ga ik voor mijn propedeuse.'

» Francesco Acciani en Fanny Recher

Hé, wat doen jullie hier? 'We hebben net inktvisringen en kibbeling besteld bij de viskraam. Normaal eet ik geen vis en vlees, maar soms in het weekend wel. We halen ongeveer één keer per maand hier vis.' Francesco komt uit Italië en zijn partner Fanny uit Frankrijk. 'Fanny is zwanger, dus we kunnen niet te veel doen, maar het weer was mooi vandaag dus hebben we even gewandeld. Twee jaar geleden hebben we in Lunetten een huis gekocht.

Het is een mooie groene wijk.' **Waar kijken jullie naar uit in 2025?** 'Naar onze zoon, en hopelijk kunnen we kinderopvang in Lunetten vinden. Fanny is 15 december uitgerekend. Volgende week is mijn laatste werkweek, daarna kunnen we ons rustig voorbereiden op het kindje.'



» Jaap Goldhoorn

Hé, wat doe jij hier? 'Ik wandel naar huis op de Hondsrug. Ik ben gisteravond naar Het Complot in De Helling geweest. Dat is een soort artsy technofeest. Er was bijvoorbeeld een ei op het podium met allemaal gekke lampen.' **Is techno ook je favoriete muziekgenre?** 'Nee, dat eigenlijk niet, Ik hou van alles wat een beetje experimenteel is. Ook kleinere artiesten. Mijn focus ligt nu op dingen die meer ritme hebben, waar je lekker op kunt viben.' **Waar kijk je naar uit in 2025?** 'Een nieuwe baan. Ik heb electrical engineering gestudeerd en werkte als test engineer bij een spoorbedrijf. Ik testte of de treinen aan alle normen voldoen. Op zich interessant, maar de hele dag achter Excel zitten is niet waar ik voor gestudeerd heb, dus ik heb de baan opgezegd. Ik wil iets socialers en creatievers gaan doen. Ik vind het leuk om met mensen te sparren.'



» Wim van der Stok met Lien en Koos

Hoi, wat doen jullie hier? Wim: 'Wij komen hier kibbeling halen. Lien heeft net gevoetbald bij Kampong. We wilden eigenlijk olieballen, maar de olieballenkraam was nog dicht, dus nu hebben we lekker kibbeling gehaald.' **Lien, heb je nog gescoord tijdens de voetbalwedstrijd?** 'Bijna, hij kwam net tegen de paal!' Wim: 'Het is 4-3 geworden, maar ze hebben heel goed gespeeld.' **Waar kijken jullie naar uit in 2025?** Lien: 'Volgend jaar krijgen we een kitten en gaan we 3 maanden op reis!' Wim lacht: 'Ja, ze kijken al heel lang uit naar de kitten. En de lange reis is pas in 2026, dan gaan we waarschijnlijk richting Italië en de Balkan.'

'In 2025 ga ik stoppen met roken.'

» Saskia Tierie

Hallo, wat doet u hier? 'We zitten hier in de Musketon Scrabble te spelen. Het is één keer per maand spelletjesmiddag in de Musketon.' **En, bent u er goed in?** 'Ik sta op dit moment bovenaan met een score van 117 en 41 als hoogste woordscore.' **Waar kijkt u naar uit in 2025?** 'Ik ga stoppen met roken, het is hard nodig. Ik krijg vanaf 20 januari begeleiding van Gezondheidscentrum Lunetten om nu echt te stoppen. Het is misschien wel een goede stok achter de deur als iedereen dit straks leest.' **Spelen jullie ook wel eens andere spellen tijdens de spelletjesmiddag?** 'Ja, ook wel sjoelen, Rummikub en ganzenborden.'



Meer dan boeken

'DE BIEB IS EEN AFSPIEGELING VAN DE WIJK'

In Bibliotheek Lunetten kun je uiteraard boeken lenen, maar daarnaast heeft de bieb ook een sociale functie: je kunt er computeren, studeren of werken, informatie inwinnen en de krant lezen. Marc Conraads en Aarti Rampadarath zijn het gezicht van Bibliotheek Lunetten, gevestigd in de Musketon.

TEKST IGOR ZNIDARSIC FOTO ROZEMARIJN RAAIJMAKERS

Contact met bewoners

Aarti, die enige tijd in Lunetten heeft gewoond en al ruim vijf jaar in de bibliotheek werkt, heeft Engels gestudeerd en ontdekte na verschillende banen dat ze klantenservice, omgaan met mensen, ook heel leuk vindt. Zo kwam ze in de bieb in Lunetten terecht. Ze staat er gemiddeld drie dagen per week. 'Mijn idee was om later naar de grote bibliotheek in de stad te gaan, maar ik ontdekte dat zo'n wijkbieb juist heel erg leuk is door het directe contact met bewoners. Met sommige bouw je echt een band op. Voor een praatje en boekentips hebben we altijd even tijd.'

Marc, die al jaren in Lunetten woont, heeft de hbo-opleiding bibliothecaris gedaan en heeft een tweeledige functie: het uitlenen van boeken en het - in een team - inkopen van boeken voor de

hele provincie. 'Ik vind die combinatie leuk: dat je boeken bestelt en ziet wat ermee gebeurt in de uitleen, en dat je daar ook iets over kan vertellen en mensen tips kan geven.' Hij is al 24 jaar werkzaam in de bibliotheeksector en is twee à drie dagen per week te vinden in Lunetten.

'Er zijn mensen die hier elke dag de krant komen lezen.'

Utrechtse bibliotheken

Utrecht telt twaalf wijkbibliotheken, waarvan Bibliotheek Neude de grootste is. Bibliotheek Lunetten valt samen met Hoograven, Kanaleneiland en Oog in Al onder Rayon Zuid. Je kunt er neuzen tussen de uitgestalde boeken. Maar je kunt ook een boek van een andere Utrechtse vestiging via de publiekscatalogus (bibliotheekutrecht.nl) reserveren en naar Lunetten laten brengen en het daar ophalen. Via onlinebibliotheek.nl kun je ook e-boeken en luisterboeken lenen. Ook zijn in Lunetten nog dvd's te lenen.

Marc en Aarti zien 'een afspiegeling van de wijk' in de bieb komen. 'Met name voor oudere mensen is zo'n wijkbibliotheek heel belangrijk,' zegt Aarti. 'Voor sommigen is Hoograven al te ver.' Alleen tieners zien ze minder. 'Die zijn druk met school,' verklaart Aarti. 'En ze hebben daar al een mediatheek.' In vergelijking met andere Utrechtse bibliotheken wordt in Lunetten het romantische genre net iets meer uitgeleend, weet Marc. 'Zeg maar de Lucinda Riley's, de familieromans.'



Aarti leest van alles, ook het meer literaire werk, behalve thrillers en geschiedenis. 'Het laatste wat ik gelezen heb is Banal Nightmare, een boek over een stel millennials.'

Marc leest graag thrillers, fantasy en science fiction. 'Maar ook geschiedenis. Ik ben nu De Zwijger - Het leven van Willem van Oranje aan het lezen.'

Internetten

Behalve boeken lenen kun je in de bieb ook terecht voor allerlei andere zaken. 'Printen en kopiëren lijkt bijna onze corebusiness,' lacht Marc. 'Mensen komen bij ons ook voor informatie,' vult Aarti aan. 'Dat kan van alles zijn. Bijvoorbeeld problemen met het invullen van een formulier op een overheidssite. Het is vaak druk als de overheid iets nieuws heeft geïntroduceerd, zoals tijdens corona. Wij weten als bibliotheekmedewerkers natuurlijk niet alles van het sociaal domein, maar we kunnen mensen wel altijd doorverwijzen naar de juiste instanties, of naar een andere bibliotheek. Er loopt nu op de maandagmiddag wel een proef met een spreekuur voor het Informatiepunt Digitale Overheid. Ook is er een proef waarbij vrijwilligers wijkbewoners helpen met digitale vragen.'

'In Lunetten wordt het romantische genre, iets meer uitgeleend.'

In een hoek van de bieb staan zes computers. 'Elke dag zitten hier wel een aantal mensen te internetten,' vertelt Aarti. Het is gratis voor leden. 'Er zijn nog steeds mensen die geen computer thuis hebben, of omdat ze die niet kunnen betalen of omdat ze die niet willen. Als ze hulp nodig hebben bij het printen of vragen hebben over hoe iets werkt op de computer, springen we graag bij.'

Bibliotheek aan Huis

Wil je graag boeken lenen, maar ben je (tijdelijk) niet in staat om zelf naar de bibliotheek te komen? Dan kun je ook in Lunetten terecht bij de Bibliotheek aan Huis. Een vaste vrijwilliger uit de wijk komt elke maand bij je thuis langs met een tas vol boeken, tijdschriften of films van jouw keuze.

*Wil je meer weten of je direct aanmelden?
Ga naar www.bibliotheekutrecht.nl/aanhuis
of neem contact op via
aanhuis@bibliotheekutrecht.nl
of 030-2861800.*

'Steeds meer studenten, weten ons te vinden.'

Naast dit alles biedt de bieb ook een aantal studeerplekken. 'Steeds meer studenten weten ons te vinden met hun laptopje,' vertelt Marc. 'De rust hier is ideaal om te studeren.' De wifi is gratis. Ook kun je in de bieb vier kranten lezen. Aarti: 'Er zijn mensen die dat elke dag komen doen.' Ook dit is gratis. 'Laatst was een meneer daar erg verbaasd over. Het is heel jammer dat mensen dit soort dingen niet weten. Er zijn helaas ook nog steeds mensen die niet weten dat Lunetten een bieb heeft.'

Musketon

Die relatieve onbekendheid heeft voor een groot deel te maken met de plek: op de eerste verdieping in de Musketon, te bereiken via een trap achterin. 'We zijn niet makkelijk te vinden,' aldus Marc. 'Er is al enige tijd sprake van een mogelijke verbouwing van de Musketon, wellicht zou die daar verandering in kunnen brengen, maar het blijft koffiedikkijken.'

Een andere reden is dat er weinig activiteiten plaatsvinden. 'Daar is deze bieb wat klein voor,' zegt Marc. 'Een schrijver presenteert zijn nieuwste boek liever in een grotere vestiging. Dat is nu eenmaal het nadeel van een kleine wijkbibliotheek. We hebben nu wel op vrijdagmiddag vier lezingen over klimaatverandering door iemand die daarop afgestudeerd is. Daar komt wel publiek op af. Maar het blijft moeilijk om mensen te trekken. Als een vrijwilliger voorleest voor de jeugd kwam er zelden publiek, maar de laatste tijd is het gelukkig wat drukker.'

Volgens Marc zijn activiteiten wel de manier om de bieb wat meer bekendheid te geven. Hij hoopt in de toekomst daarom wat meer te mogen organiseren. 'Je zou bijvoorbeeld eens per week een koffiehoekje met ouderen kunnen organiseren, wat Aarti heel erg leuk lijkt, of iets voor kinderen doen, zoals workshops.'

Van een dreigende sluiting van de bieb is volgens Marc geen sprake. 'De komende jaren hoeven we ons geen zorgen te maken. Maar dan moeten we wel voldoende boeken blijven uitlenen. Gelukkig trekt dat weer wat aan de laatste tijd.'

Openingstijden: ma, wo, do en vr van 13 tot 17 uur en za van 12 tot 17 uur. Dinsdag gesloten.

Zonder plastic

Wie Marieke Ettema
Wat Plasticvrij leven

Wie bij Marieke binnenkomt, loopt door een gang vol kratjes met lege potten en blikjes. Nadat Marieke een kopje thee heeft ingeschonken, vertelt ze enthousiast over plasticvrij leven. 'We kwamen in 2019 terug van vakantie en na twee weken was onze plastic container al nokvol, terwijl we er nog een week mee moesten. Dit was de aanleiding om met mijn man te bespreken hoe we minder plastic afval konden produceren. In het begin was het goed zoeken hoe we aan onverpakt eten konden komen. Gelukkig ontdekte ik sites en blogs met allerlei tips voor een afvalvrij leven, bijvoorbeeld www.hetkanwel.nl. Inmiddels weten we waar etenswaren onverpakt te krijgen zijn. We gaan nu met een tas vol bakjes en zakjes naar de markt, landwinkels en biologische winkels. We laten ook statiegeldpotten met etenswaren aan huis bezorgen, handig als je wat minder tijd hebt.'

'Het is gemakkelijk om brood, groenten, granen, peulvruchten en noten zonder verpakking te kopen. Voor andere producten is het vaak lastig om alternatieven te vinden. Gelukkig kook ik graag, want kant-en-klare producten zijn zelden onverpakt te krijgen. Ik heb onze kosten aan voeding per maand vergeleken voor en na ons plasticvrije leven. Er was geen verschil, terwijl we nu vooral biologisch eten. Voor huisdieren en medicijnen zijn er geen plasticvrije verpakkingen. Ook in bouwmarkten tref je vooral plastic verpakkingen aan. 100% plasticvrij leven is daarom nog niet mogelijk.'

Tips van Marieke als je plasticvrij leven zelf wilt proberen: check altijd eerst of je iets echt nodig hebt, of het wellicht al in huis hebt. Zaterdagochtend om 10 uur staat er een bakfiets met verpakkingsvrije producten bij Stadsboerderij Koppelsteede, zie www.loosutrecht.nl

'Met een tas vol bakjes en zakjes, naar de markt.'



GEZOCHT

HOOFDREDACTEUR

Wij zijn op zoek naar een nieuwe hoofdredacteur voor Hallo! Lunetten. Dit is een (deels) betaalde functie. Wat zoeken wij? Wij willen graag dat onze hoofdredacteur in Lunetten woont. Ook zoeken wij iemand met journalistieke of redactionele ervaring, het liefst in de bladenwereld. Ben jij (zelfstandig) tekstschrijver, redacteur of journalist en heb jij zin om vier keer per jaar met een supergezellige club dit prachtige wijkmagazine te maken?

Dan zoeken wij jou!

Mail ons voor meer informatie op redactie@hallolunetten.nl.



Help mee met de paddentrek!

Een groep dierenliefhebbers uit de wijk gaat tijdens de paddentrek in het vroege voorjaar (vanaf januari/februari) padden en andere amfibieën helpen bij het oversteken van de drukke Oude Liesbosweg, die intensief wordt gebruikt door fietsers, scooters, wandelaars en hardlopers.

'We willen zo veel mogelijk dieren helpen met de oversteek,' zegt initiatiefnemer Wanda Bodewitz.

'We willen proberen een scherm te gaan plaatsen met valemms, waardoor ze de oversteek niet zelf hoeven te maken of, als dit niet realiseerbaar is, de amfibieën met de hand gaan overzetten.' En daarvoor zoekt ze nog vrijwilligers die wat avonden willen helpen!

Aanmelden kan met een mailtje naar: paddentreklunetten@outlook.com

Word jij een Beweegmaatje?

Ook in jouw buurt zijn mensen die verlangen naar een actievere levensstijl, maar daar niet alleen aan kunnen beginnen. Als Beweegmaatje help je een buurt- of stads-genoot om weer in beweging te komen en het plezier in sporten en bewegen te (her)ontdekken. Of het nu gaat om een wekelijkse wandeling door het park, een fietstocht door de wijk, of samen naar de sportschool, het zwembad of de boulderhal: jij geeft iemand de motivatie en het duwtje in de rug dat diegene nodig heeft. Met slechts één uurtje per week kun je impact maken, niet alleen op iemands gezondheid, maar ook op iemands leven. In Lunetten zijn al zo'n tien Beweegmaatjes actief, zo'n acht mensen staan op de wachtlijst voor een maatje.

Wil jij ook het verschil maken, en samen werken aan een gezondere stad? Meld je nu aan als Beweegmaatje en help iemand op weg naar een actieve en gezonde levensstijl:

beweegmaatjes@sportutrecht.nl

Expositie Oersoep

Tot en met 30 januari 2025 is de solo-expositie Van Oersoep tot Soepzooi van de Lunettense textielkunstenares Heleen Angenent-Vuijk te zien in De Musketon. Deze intrigerende tentoonstelling neemt bezoekers mee op een artistieke reis door de geschiedenis van de aarde: van het prille ontstaan in de oersoep tot de huidige uitdagingen van vervuiling en uitputting.

Met haar bijzondere textiele kunstwerken, gemaakt van natuurlijke materialen zoals gevlite schapenwol, brengt Heleen een verhalend perspectief op de dynamiek van leven, verval en hoop. De expositie laat niet alleen de schoonheid van onze aarde zien, maar werpt ook een kritische blik op de menselijke invloed. Hoe hebben we van een wereld vol overvloed en harmonie een soepzooi gemaakt?





FOTO GROENLINKS/UTRECHT MIJEL MASIC

Senna Maatoug

Wisseling van de wethouderswacht

Na ruim tien jaar stopt Lot van Hooijdonk (GroenLinks) als wethouder bij de gemeente Utrecht. Ze is hiermee de langstzittende wethouder van de stad. Ze stopt halverwege haar derde termijn omdat voor haar de balans weg was in hoe leuk ze het werk vond. Ze ontving de laatste jaren behoorlijk wat kritiek, zowel van burgers als binnen de gemeenteraad, waar ze enkele moties van wantrouwen kreeg. Lot van Hooijdonk was onder meer verantwoordelijk voor Utrecht Zuid, en daarmee voor Lunetten. Ze wordt opgevolgd door Senna Maatoug, Tweede Kamerlid voor GroenLinks. Zij neemt de portefeuille van Lot van Hooijdonk over, en wordt dus verantwoordelijk voor onze wijk.

Lumineus Lunetten

Lumineus Lunetten is de wijkcoöperatie die Lunettense initiatieven faciliteert, aanjaagt, verbindt en zichtbaar maakt. Elke wijkbewoner kan gratis lid worden. 'Onze droom is dat iedereen in Lunetten automatisch lid wordt. Om samen aan burgerkracht te werken. We hebben op dit moment 49 leden. Ons jongste lid is 1 jaar oud en ons oudste 82. Personen zijn lid als individu of als vertegenwoordiger van een organisatie. We willen groeien! Dus word lid of moedig anderen aan dat te doen. Je vindt ons op Lunetten.nl, we bemannen het fysieke Wijkinformatiepunt, zitten op Facebook en Instagram en versturen nieuwsbrieven per e-mail.'

Inschrijven als lid kan door een e-mail te sturen met naam, adres en e-mailadres naar wijkcooperatielunetten@gmail.com.

Verstekeling

Een paar weken geleden wilde ik ons huis verlaten om boodschappen te gaan doen. Ik doe de voordeur open, zet een stap naar voren en kan nog net voorkomen dat ik bovenop een prachtig getekende wants ga staan. Ik versteen. Dat kan niet waar zijn. Een prachtridderwants?! Die zijn ongelooflijk zeldzaam in Nederland, en deze loopt bij mijn voordeur? Ik hol naar binnen, pak mijn camera en zit binnen een paar tellen op de grond om het diertje te fotograferen. De wants is suf en beweegt nauwelijks. Ik doe hem in een potje en zet hem op een wat warmer plekje in huis, want ik vermoed dat hij op zoek is naar een plekje om te overwinteren.

Na de boodschappen ga ik op onderzoek. Prachtridderwantsen komen van nature niet in Nederland voor, maar worden voornamelijk per ongeluk via vakantievierders hierheen gebracht. De dichtstbijzijnde plek waar er veel leven is Frankrijk. Prachtridderwantsen leven daar op witte engbloem en voorjaarsadonis, en die twee plantensoorten komen helemaal niet in Lunetten voor. Een paar weken voor de ontmoeting met de wants was ik zelf in Frankrijk geweest, maar ik betwijfel of dit diertje een plekje in mijn rugzak had weten te vinden. Er zijn in onze straat meerdere vakanties in Frankrijk gevierd, dus het lijkt me logischer dat hij hier met een vouwwagen of auto is gekomen.



Als ik het potje bekijk zie ik de wants op z'n rug liggen. Helaas. Meerdere experts willen de wants graag hebben om te kijken of het niet stiekem de valse prachtridderwants is, die er als twee druppels op lijkt. De wants komt uiteindelijk bij Naturalis terecht: het is inderdaad een prachtridderwants, en geen hij maar een zij. De wants wordt uiteindelijk zelfs in de collectie van Naturalis opgenomen! En daarmee is soort nr 2.225 in mijn eigen tuintje in Utrecht een feit! Ongelooflijk hoeveel dier- en plantensoorten in onze wijk voorkomen. Zelfs bij je voordeur kun je op bijzondere vondsten stuiten, mits je er niet bovenop gaat staan!

LUNETTENSE ECOLOOG EN NATUURFOTOGRAAF **LUC HOOGENSTEIN** NEEMT ONS MEE OP SAFARI IN DE WIJK.

SCHUIF AAN EN EET MEE

Via stichting Eet Mee, een Utrechts initiatief dat in 2024 vijftien jaar bestond, kunnen mensen bij elkaar aanschuiven aan de eettafel. Doel van de stichting is om mensen meer met elkaar in contact te brengen. Hallo! Lunetten schoof aan bij Rozemarijn Verhoeven, die vooral Syrische vluchtelingen uitnodigt.

TEKST CHRISTA DEN OUDEN EN LENTE DOUMA FOTO'S ROZEMARIJN RAAJMAKERS

Rozemarijn houdt van gezelligheid en veel mensen aan tafel. Daarbij vindt ze het belangrijk om wat voor haar medemens te betekenen. Toen in 2016 de eerste Syrische vluchtelingen naar Nederland kwamen, schreef ze haar gezin in bij Eet Mee (zie kader). Ook nu nog ontvangt het gezin vooral Syrische vluchtelingen. In de loop der jaren hebben ze heel wat gezinnen als gast ontvangen aan hun Lunettense eettafel.

'De vluchtelingen hebben een nare tijd achter de rug. En de situatie in de opvanglocaties is verre van ideaal. We willen daarom vluchtelingen een aantal plezierige uurtjes in een ontspannen, huiselijke omgeving aanbieden. We laten zien hoe we hier leven, zonder daar een oordeel over te geven. En wij maken kennis met de cultuur van onze gasten.'

'De cadeaus kwamen via het Prikbord.'

Omdat Rozemarijn een gezin met kinderen heeft, krijgt ze vrijwel altijd ook gezinnen op bezoek. 'We organiseren de etentjes echt met zijn allen. Onze kinderen (11 en 14) doen spelletjes met de gastkinderen. Onze huisdieren, cavia's en kippen, zijn ook erg in trek bij de kleine gasten.'

Goede match

Iedereen kan via de website van Eet Mee een etentje organiseren, wanneer het uitkomt. Er wordt op gelet of de gasten een goede match zijn met de ontvangers. 'Je kunt met de contactgegevens van je gasten zelf de afspraak verder regelen,' zegt Rozemarijn. Eet Mee geeft adviezen via de website, en koppelt gasten aan een eetadres. 'We hebben nog nooit gasten hoeven weigeren, ik weet niet eens of dat mogelijk is,' vertelt Rozemarijn. Ze haalt haar gasten altijd met een taxi op bij hun opvanglocatie. 'Eén keer wilde de taxichauffeur

hiervoor geen betaling ontvangen, hij vond het zo mooi dat we dit deden!'

De eerste keer dat Rozemarijn een etentje organiseerde, voelde het wat ongemakkelijk. 'Maar dat kwam snel goed. Meestal hebben we een gezellige avond met onze gasten en wordt er bijvoorbeeld niet gesproken over hun nare ervaringen.' Met de keuze voor gerechten, richt Rozemarijn zich vooral op het Midden Oosten. En om misverstanden over voedselvoorschriften te voorkomen, kookt ze altijd vegetarisch. 'Natuurlijk houden we ook rekening met specifieke diëten. De meeste gasten vinden het erg fijn om een keer lekker en uitgebreid te kunnen eten. Het is ook een keer voorgekomen, dat onze gasten wel zelf wilden koken.'



15 jaar Eet Mee

De stichting Eet Mee werd ruim 15 jaar geleden opgericht in Utrecht. Inmiddels is Eet Mee in heel Nederland actief, vertelt oprichtster en directeur Annelies Kastelein. 'Ik hoorde in die tijd mensen vaak zeggen dat de samenleving zo individualistisch is geworden. En dat daar verandering in zou moeten komen. Zo ontstond het idee om mensen met elkaar in contact te brengen via etentjes thuis.'

De stichting koppelt mensen aan elkaar op basis van profielen waarmee ze zich aanmelden. Vervolgens kunnen beide partijen contact met elkaar opnemen om tot een daadwerkelijke afspraak te komen. Mensen maken een account en kunnen zich vervolgens aanmelden als gast of als eetadres. Dat mag voor één keer, maar er zijn ook mensen die maandelijks een etentje organiseren.

Eet Mee richt zich uitdrukkelijk niet alleen maar op het bieden van een eetplek voor vluchtelingen, zoals in het verhaal van Rozemarijn. 'We willen juist ook mensen in hun eigen wijk met elkaar in contact brengen. We zien dat het ook goed werkt voor oudere mensen, studenten en andere mensen die geen groot netwerk hebben. Zo zagen we met kerst dat er veel etentjes werden georganiseerd voor mensen die anders alleen thuis zouden zitten.' Gebruikmaken van het platform is gratis, de stichting bestaat dankzij donaties.

'Onze kinderen doen spelletjes met de gastkinderen.'

Cadeautjes via het Prikbord

Sommige gasten zijn vaker bij Rozemarijn en haar gezin op bezoek geweest, anderen kwamen slechts eenmalig. Dit komt mede doordat vluchtelingen soms maar korte tijd op een bepaalde locatie kunnen blijven. 'Gasten brengen altijd bloemen of een cadeautje mee. En op onze beurt geven wij de gasten een kleinigheid mee naar huis. Meestal is dat een spelletje, waar het hele gezin plezier aan kan beleven. Voor één gezin hebben we pakjesavond georganiseerd. De cadeaus hiervoor heb ik grotendeels via het prikbord Lunetten opgehaald. Eén kindje wilde graag een keukentje krijgen, zelfs dat heb ik via het prikbord gevonden!'

Eet Mee is altijd op zoek naar nieuwe eetadressen en mensen die graag ergens te gast zijn. Meer informatie vind je op eetmee.nl



Jan Kledingreparatie & Stomerij 'Ik hou van tevreden en blijde klanten'

Eigenaar Masoud Jan ontdekte toen hij in 2009 in Nederland kwam, dat Jan een Nederlandse jongensnaam is. 'Mijn achternaam is afgeleid uit de Perzische taal en wordt uitgesproken als Djan,' vertelt hij. 'Het betekent liefde en/of lichaam.' Masoud gebruikt de naam Jan nu ook als voornaam. Zijn vader en familieleden waren allemaal kleermaker in Afghanistan. Vanaf zijn achtste jaar hielp Jan al mee met het maken van nieuwe kleding.

Daarom was het logisch in Nederland werk te zoeken in de kledingreparatie. In 2013 begon Jan bij een kledingreparatiezaak in De Bilt. De eigenaar kocht deze winkel in Lunetten en vroeg of Jan daar wilde werken. Vanaf 2014 doet hij dat al en heeft de zaak kunnen overnemen. Hij is nu al jaren eigen baas. Jan zegt meestal alleen te werken, maar bij drukte helpt zijn vrouw ook graag mee. 'Eigen baas zijn is fijn, maar heeft ook nadelen. Klanten brengen soms laat in de middag een reparatie die de volgende dag klaar moet zijn. Ik hou van tevreden en blijde klanten, zo nodig werk ik na sluitingstijd door aan de reparatie.' Naast kledingreparatie neemt hij ook kledingstukken aan om te laten reinigen, stomen of impregneren.

Jan Kledingreparatie & Stomerij. Zevenwouden 198, achterkant van Winkelcentrum Lunetten: www.jankledingreparatie.nl

TEKST PETER KOUDJIS FOTO HELDER FERREIRA

Van stofzuigers tot selfies

Wat
Repair Café

Stofzuigers en koffiezetapparaten worden het meest aangeboden om te repareren. Met kleding als goede tweede. Elke tweede zaterdag van de maand voeren de zeventien vrijwilligers van het Repair Café in de Musketon zo'n dertig tot veertig reparaties uit. En daar zitten dus vooral huishoudelijke apparaten bij. Repareren van de meegebrachte spullen lukt niet altijd. Het gemiddelde ligt rond de 65%. Die andere 35% kan met een gerust hart worden weggegooid. 'Dan is het in ieder geval geprobeerd, zeggen we dan altijd', lacht een van de vrijwilligers. Over het algemeen zijn mensen heel blij en dankbaar met een geslaagde reparatie. Dan wordt een kleine donatie gevraagd. Al geven mensen vaak ook een bijdrage wanneer het niet gelukt is, voor de moeite. Met de donaties dekt Repair Café de kosten.

Het Repair Café in Lunetten bestond afgelopen oktober tien jaar. In 2014 startte een groep enthousiastelingen in de wijk, waaronder Ruud van de Kamp (op de foto). Het aantal reparaties per keer ligt redelijk stabiel, elke maand komen ongeveer evenveel mensen langs. 'Behalve als het hard regent, dan blijft het rustiger. En in de vakanties zijn we dicht,' laat een van de coördinatoren weten.

Het meest dankbare is toch wel het repareren van kinderspeelgoed, vertelt een vrijwilliger. 'Ze zijn dan zo gelukkig als het weer werkt. Ook heb ik een keer iemand geholpen met het maken van een selfie met haar telefoon. Die mevrouw was superblij, met iets heel kleins.'

Repair Café in de Musketon (10 - 12.30 uur)
op: 11 januari 2025, 8 februari 2025, 8 maart 2025, 12 april 2025, 10 mei 2025, 14 juni 2025. Meer informatie vind je op:
repaircafe-utrecht.nl/repair-cafe-lunetten

TEKST DEMIAN VAN DER REIJDEN FOTO NIEKE VAN KUIJK

'Het meest dankbare is het repareren van kinderspeelgoed.'



Ruud en Saadia



Warm Lunetten

Onder het motto 'Samen voor een Warm Lunetten' is een groep bewoners een initiatief gestart om van Lunetten een aardgasvrije wijk te maken, met een alternatieve warmteoplossing die past bij de huizen in onze wijk. De eerste stap om dat te bereiken, hebben we nu gezet.

Onderzoek naar alternatieve warmtebronnen

Warm Lunetten heeft subsidie gekregen van de provincie Utrecht voor een verkennend onderzoek naar duurzame warmtebronnen voor onze wijk. Dit onderzoek doen we niet zelf. Het wordt uitgevoerd door WarmteTransitieMakers, een adviesbureau dat gespecialiseerd is in het begeleiden van gemeenten, bewoners en lokale partijen. Zij gaan onderzoeken welke warmteoplossingen mogelijk zijn in Lunetten, en welke oplossingen het meest kansrijk zijn.

De stem van de wijk

Tijdens de Wijkdag in september vorig jaar werd de kraam van Warm Lunetten goed bezocht. We hadden leuke gesprekken met voorbijgangers, van wie een aantal graag wilde meedoen met het onderzoek. Een groep van twaalf wijkbewoners is nu als klankbordgroep betrokken. Deze mensen vertegenwoordigen dus 'de stem van de wijk'. Zo houden we rekening met wensen en behoeften van bewoners en zorgen we dat de oplossingen passen bij Lunetten.

Start van het onderzoek

Begin december kwam de groep voor het eerst bij elkaar voor een kennismakingsavond in Stadsboerderij



Foto: Loranne van der Zalm

De deelnemers geven met stickers aan wat ze belangrijk vinden.

Koppelsteede. We hebben onze wensen, zorgen en dromen over de warmtetransitie uitgewisseld. Daarbij werd onder andere de wens geuit dat we een warmteoplossing willen waar iedereen aan mee kan doen.

Tijdens de eerste bijeenkomst met de WarmteTransitieMakers hebben de bewoners aangegeven welke aspecten zij belangrijk vinden. Dat gaat bijvoorbeeld over de duurzaamheid, de kosten en zeggenschap van de bewoners. Een warmtebron moet inpasbaar zijn in de woning en niet te veel negatieve impact hebben op de omgeving. Ook zou een eerlijke kostenverdeling mooi zijn, of, zoals een deelnemer het verwoordde: "Zuinigheid moet lonen."

Vervolgtraject

In maart 2025 zal het onderzoek afgerond zijn. Dan hebben we voor een paar scenario's in kaart gebracht, hoe die in Lunetten inpasbaar zijn. Maar dan zijn we er nog lang niet. Warm Lunetten zal met de resultaten verder aan de slag gaan. Daarbij betrekken we de hele wijk, zowel bewoners als woningbouwcoöperaties en winkeliers.



Klassieke muziek
meets streetdance



Première in de Musketon

Musici, danser & componisten

De lachende gezichten laten het al zien: de voorstelling met Strijkduo OEHOE en internationaal danseres Naïma in de theaterzaal van De Musketon was een succes. Met veel plezier en passie brachten deze podiumkunstenaren een afwisselend en boeiend programma. De initiatiefnemer van Stichting Appeltaartconcerten, Michiel Holtrop, maakt van elke voorstelling in Lunetten iets bijzonders. Deze keer werd de goed gevulde zaal verwend met een heuse première, reden dat ook de twee bij de voorstelling betrokken componisten aanwezig waren en in het zonnetje werden gezet. Het publiek kreeg niet alleen een punt appeltaart voorgeschoteld, maar ook een mooie en spannende voorstelling waarin muziek van J.S. Bach, Joey Roukens, Dizzy Gheeta, Gabór Tarján en Kurt Weil gecombineerd werd met dancebeats en een intense choreografie.

In 2025 staat er op zondag 6 april weer het volgende Appeltaartconcert gepland.

Op de agenda in 2025

Zondag 12 januari:	Sjoelen met Aan de bak!
Zondag 26 januari:	Gezellige zondagmiddag
Zondag 9 februari:	Sjoelen met Aan de bak!
Zondag 23 februari:	Gezellige zondagmiddag
Zondag 9 maart:	Sjoelen met Aan de bak!
Zondag 23 maart:	Gezellige zondagmiddag
Zondag 6 april:	Appeltaartconcert
Zaterdag 12 april:	Sociaal tuinieren
Maandag 21 april:	Paaslunch

Sjoeltoernooi 'aan de bak'

Met duidelijk de spanning op hun gezichten, kwamen de sjoelers 10 november binnen: de dag van het jaarlijkse sjoeltoernooi! Wie zou er met de grote wisselbeker van door gaan dit jaar? In opperste concentratie elke steen gooiend, op weg naar zoveel mogelijk punten, in drie rondes bij elkaar te spelen. Tot het laatst was het spannend. Zou het Petra, Ans of Sila worden? Het werd Petra, met klein verschil. Het was spannend én gezellig. Kom ook 'ns meedoen, welkom!



10 jaar Lunetten Wil Wel

We kijken terug op een feestelijk jubileumjaar. In 2024 bestond Lunetten Wil Wel 10 jaar en dat werd natuurlijk gevierd. Een terugblik op twee feestelijke bijeenkomsten vind je op de website van Lunetten Wil Wel: <https://www.lunettenwilwel.nl/?p=5537>



www.lunettenwilwel.nl
e-mail: contact@lunettenwilwel.nl
telefoon: 06-17123454


LUNETTEN WIL WEL

Beeld van bijzondere kunstenaar

Op het plein van Dianet aan de Brennerbaan 130 staat een markant abstract vormgegeven beeld met de naam Watersculptuur. Het werk is vervaardigd door Jeanot Bürgi en dateert uit 1989. Op massieve blokken steen liggen platte stenen die op verschillende hoogten zijn aangebracht. Het lijken net tafels of banken, ook al zijn ze niet recht.

Als het hard regent blijft er een plas water op liggen. In het midden zijn geometrische vormen opgestapeld. Als je om het werk heen loopt zie je hoe de onderdelen zich samenvoegen tot een mooi harmonieus geheel. Aan de basis is een kleine vijver met wat rietstengels. Het geheel staat op een cirkelvormige vloer.

Bewogen leven

Jeanot Bürgi werd in 1939 geboren in Wenen en overleed in 2011 in Walenstadt in Zwitserland. Hij heeft een veel bewogen leven gehad en is voornamelijk opgegroeid in een kindertehuis en later in een adoptiegezin. Tijdens zijn herstel van tbc verbleef hij in Davos en daar wilde hij graag beeldhouwer worden. Hij ging vervolgens

naar de Kunstgewerbeschule in Luzern in Zwitserland. In Zwitserland heeft hij verschillende opdrachten gehad.

Vrijbouter

Vanwege de liefde kwam hij in Utrecht terecht. Ook in Utrecht was hij zeer succesvol. De afdeling Monumentenzorg van de gemeente Utrecht gaf hem veel opdrachten. Hij vervaardigde 192 van de 330 consoles onder de lantaarnpalen aan de werven, toen deze gerestaureerd werden. Meer beelden van Bürgi in Utrecht zijn Eenheid in verscheidenheid (1983) aan de Croeselaan bij de Rabobank en Jongen met kat (1965) op de Bijnkershoeklaan. Meerdere kerkorgels in Utrecht zijn voorzien van houtsnijwerk van zijn hand. Hij kreeg de titel van stadsbeeldhouwer. Vanwege het succes – daar hield hij niet van – trok hij weg uit Nederland. ‘Ik ben een vrijbouter,’ zo zei hij. We mogen trots zijn dat ook in onze wijk een beeld staat van zijn hand.

TEKST LISETTE LE BLANC FOTO SYLVIA JANSEN





GESPEELD

Voor jou gespeeld...

Climate Fresk

Op zondag 10 november verzamelden vijf kinderen zich in de Musketon om het spel Climate Fresk te spelen. De deelnemers, allemaal tussen de 9 en 12 jaar oud, legden onder begeleiding eerst een set kaarten met onderwerpen die over het klimaat gingen op volgorde. Hiervoor was wel wat discussie nodig: wat is bijvoorbeeld het verband tussen het opwarmen van oceanen, de verstoring van de waterkringloop en het broeikaseffect? Erg leerzaam, omdat veel begrippen al wel besproken waren op school of thuis, maar de verbanden hier echt uitgewerkt werden. Belangrijk hierbij was ook het gesprek dat volgde: hoe voel je je hierbij? Heb je iemand om mee te praten over je gevoelens of zorgen?

Aan de hand van een aantal lege schrijfvellen konden de kinderen ook nadenken en opschrijven wat je zelf deed of wilde doen, wat je met je klas zou kunnen doen of juist binnen je gezin. Hierbij kwam veel inspiratie naar boven, zoals: minder onnodige spullen kopen (zelf doen) en geld inzamelen voor klimaatvluchtelingen (klas).

Climate Fresk komt zeker terug in Lunetten en maakt dan plaats voor een nieuwe, nog grotere groep kinderen die willen leren en praten over klimaatverandering.

TEKST MARIJE OKHUIJSEN

Basketbal met Almaz

Almaz is 12 en speelt al zo'n zeven jaar basketbal. Toen ze nog erg jong was begon ze met de sport. Haar grote zus was op basketbal en dat beviel haar wel, dus ging Almaz ook op basketbal. Ze speelt guard, wat betekent dat je erg veel heen en weer moet dribbelen en overspelen. Ook bewaakt ze de basket.

De vorige jaren speelde ze in een gemengd team. Nu speelt ze voor het eerst in een meidenteam en zelfs bij de Basketball Academie Utrecht! Daardoor speelt ze erg veel: drie keer per week training en dan nog twee wedstrijden, maar dat schema bevalt haar zeker. Almaz zit in een erg gezellig team met veel vriendinnen.

TEKST MIRTHIE FOTO SIEM HERSTEL



Mop voor jou
Waarom mag
een boom niet
naar school?

Antwoord: omdat
hij is geschorst!

INGEZONDEN DOOR ANNA

WAAR LEES JIJ?



Willemijn (11) en Nine (11) lezen
Hallo! Lunetten in de bieb

MIJN HUISDIER

Kippen Olaf en Pitsi

De meeste kippen rennen rond en tokken, maar deze beestjes kun je ook vertroetelen. Solwei (11) en Sybren (14) hebben Olaf en Pitsi nu bijna twee jaar. De kippen zijn heel lief en vinden het leuk om op de stoel-leuning naast Solwei of Sybren te gaan zitten. De kippen wonen in een kippenren in de tuin, en ze mogen ook vaak vrij door de tuin waggelen. Ook eten ze graag uit eigen tuin. Hoewel meelwormen niet op ons menu staan, vinden zij ze heerlijk. Ze kunnen heel grappig rennen en soms ontsnappen ze langs de barricade van laarzen en gaan dan stiekem het huis binnen. Gelukkig is aaien toegestaan!

TEKST NETTIE FOTO ROZEMARIJN

